

Den Engel (ca 1891) Den Ouden Engel (1908) Den Blauwen Haan (1931)

Blauwhuisstraat 68

Herberg van ca 1891 tot ca 1960

Uitbaters:

1891 Petrus Leopold Debel x Eugnia Deconinck

1893 Petrus Lutin x Rosalie Demol

1923 Jules Dejaeghere x Lutin Flavie

1931 Marcel Windels x Maria Alida Coppens tot ca 1960



De situatie in 2018

De eerste uitbaters van deze herberg zijn zwingelaar Petrus Leopold Debel (°1863) en herbergierster Eugenia Deconinck (°1868). In 1893 trekken ze met hun drie kinderen (4, 2 en 1 jaar oud) naar Tourcoing. Zij blijven niet in Frankrijk want in 1898 vinden we ze terug in de Hazenstraat.

In 1893 zijn Petrus Henricus Lutin (1830 - 1908) en Rosalie Demol (1834 - 1906) aan de beurt. Hij is dagloner, zij combineert het café met de zorg over hun 9 kinderen. Hun dochter Flavie (°1873 - †1948) neemt geleidelijk de plaats in van haar moeder en trouwt in 1923 met vlasbaas Jules Dejaeghere. Na hun huwelijk houden ze het café nog open tot 1931 en verhuizen dan naar de Klein Harelbekestraat.

In hun plaats komt vanuit café 't Konijntje (later Panam) de *velomaker* Marcel Windels (1895-1970). Zijn vrouw Maria Alida Coppens staat ingeschreven als herbergierster/dagbladverkoopster. Rond 1960 hielden ze het café houden voor bekeken. Na een lange leegstand werd het huis gesloopt en op deze plaats bouwden Danny Vereecke en Martine Spiessens een nieuwe woning en runt Martine er haar kapalon.

We hebben spijtig genoeg geen oude foto van de herberg. Mocht iemand er een terugvinden dan publiceren we deze graag.



Detail uit de Popkaart uit 1856 met de hoek Barzestraat, Kallestraat en Blauwhuisstraat. Het huis, toen nog geen herberg, aangeduid met pijl.